

## GELOVEN OP MAANDAG

Meditatie Groot Nieuws  
zondag 7 november 2010

ds. Jos Douma

Schriftlezing Romeinen 12:9-18

*Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.*

Hoe kun je geloven op maandag? Op deze themazondag over 'Christen zijn op je werk' wil ik graag aandacht geven aan deze vraag. Veel christenen voelen zich er verlegen mee. U misschien ook wel. Hoe doe je dat nu op je werk: christen zijn?

Vaak gaan onze gedachten in eerste instantie in de richting van: niet vloeken, als anderen vloeken er wat van zeggen, bidden voor het eten (of juist niet), eerlijk zijn, je afspraken nakomen, je talenten goed gebruiken.

Nu is dat laatste zeker ook heel belangrijk als het gaat om geloven op maandag: juist christenen kennen zichzelf als mensen die naar Gods beeld zijn geschapen. We zijn geroepen om onze gaven en talenten te ontwikkelen, en om in de tijd waarin we nu leven inhoud te geven aan wat God zei tegen Adam en Eva: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen' (Genesis 1:28).

Toch geloof ik niet dat dit het belangrijkste is, als je zoekt naar manieren om als christen je werk te doen. Want je werk goed doen, je collegiaal opstellen, je talenten ontwikkelen - dat is niet speciaal iets christelijks. Ik denk dat we dat christelijke in beeld krijgen als we ook wel eens deze angst voelen opkomen: als ik echt voor mijn christen-zijn uitkom, als ik wil laten merken dat ik van Jezus houd en allereerst Hem wil volgen en dienen, word ik dan niet de Malle Annie of de Gekke Henkie op mijn werk?

Iets van die angst proef ik wel eens als ik christenen hoor zeggen: 'Natuurlijk moet je als christen allereerst gewóón je werk doen en niet de hele dag op een stoel gaan staan om het evangelie te verkondigen.' Nu gaat het er inderdaad zeker niet om dat je elke stoel in je werkomgeving ziet als een potentiële evangelisatiezeepkist. Maar volgens mij is het zeker ook niet de bedoeling dat je alleen maar 'gewoon' je werk doet.

Elke plek waar we zijn is een ruimte waar we Jezus mogen laten zien. En dat doen we niet als we 'gewoon' ons werk doen, maar als we ons werk doen in de Geest van Jezus.

Ik denk dat je dagelijks werk, waar dat ook mag zijn en wat voor werk dat ook is, een

andere uitstraling krijgt als je er in je hart bewust op richt om ook op je werkplek te groeien in de eigenschappen van Jezus. Dat je je werkplek ziet als de ruimte waar je dichtbij Jezus kunt leven.

Iemand vertelde me laatst dat ze op haar werk bekend staat als 'het zonnetje', en dat dat voor haar collega's ook echt te maken had met haar christen-zijn.

En iemand anders schreef dat een collega een keer naar hem toekwam en zei: 'Ik merk dat jij anders bent, mag ik een keer met je praten over iets waar ik erg mee zit?'

En weer iemand anders vertelde het volgende. 'Toen ik in militaire dienst zat, had ik besloten om niet altijd iets te zeggen van het vele vloeken, maar om wel heel eenvoudig telkens voor het eten te bidden, zonder daar aandacht voor te vragen.. Toen kwam er op een dag een jongen naar me toe die vroeg: 'Wat doe je eigenlijk als je bidt?' En er volgde een heel mooi gesprek.

Al deze christenen gingen niet op een stoel staan om te evangeliseren. Maar ze waren wel op hun werkplek met de liefde van Jezus in hun hart en het verlangen om hem uit te stralen en, als daarnaar gevraagd werd, hem uit te leggen.

Christen zijn op je werk begint daar waar het Woord van Christus steeds meer in je gaat wonen. We lezen net die woorden uit Romeinen 12. Ik weet wel dat die in eerste instantie bedoeld zijn voor het samenleven in de christelijke gemeente. Maar dat Bijbelgedeelte is ook zonder meer door te vertellen naar ons dagelijkse leven op onze werkplek.

*Laat uw liefde oprecht zijn. We zijn niet alleen geroepen om onze broeders en zusters lief te hebben, maar al onze naasten. Elke collega die je op je werk tegenkomt, is je naaste, door God op je weg gebracht.*

*Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Het gaat er op je werk niet om dat je zoveel mogelijk uit de buurt blijft van praktijken die niet deugen. Het gaat erom dat je echt een hekel aan dat kwaad hebt, en vooral: dat je gepassioneerd bent voor het goede.*

*Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Vreugde, hoop, standvastigheid in tegenspoed, gebed - dat zijn allemaal dingen die van grote betekenis zijn voor je aanwezigheid op je werk. Jij vindt je vreugde ten diepste niet in je werk of in wat je bereikt, maar in het kennen van Jezus en dat geeft ook veel ontspanning. Jij bent iemand die hoopvol mag leven omdat er een toekomst voor je is weggelegd, die eindeloos veel mooier is dan alles wat nu ook al mooi kan zijn. Jij hebt het in je om standvastig en volhardend te zijn, ook als er op je werk dingen tegenzitten, want door je geloof in Christus is zijn geduld je eigendom. Jij kunt elk moment van de dag je in je hart biddend richten op de God van je leven, van wie je afhankelijk bent in de dingen die je doet en in de gesprekken die je voert.*

Om te groeien in een door de tegenwoordigheid van Jezus Christus gekleurde aanwezigheid op je werk, zou je bijvoorbeeld elke week kunnen beginnen (voor jezelf, of misschien wel samen met een paar mede-christenen in de organisatie waar je werkt, in een gebedsgroep bijvoorbeeld) met het lezen van Romeinen 12:9-21. Begin maar te lezen, telkens opnieuw en laat je vullen met de Geest: 'Laat uw liefde oprecht zijn. Wees het goede toegedaan. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk.

Zo maak je Jezus zichtbaar op de werkplek.

[www.fonteinkerkaarlem.nl](http://www.fonteinkerkaarlem.nl)  
[www.christenzijnopjwerk.nl](http://www.christenzijnopjwerk.nl)  
[www.josdouma.nl](http://www.josdouma.nl)