

Christen-zijn op je werk

Hoe kun je op een goede manier christen zijn op je werk? Gemeenten en predikanten die dit een uitdagende vraag vinden, kunnen dit als thema kiezen voor de kerkdienst op 11 november 2012, de zondag na Dankdag voor gewas en arbeid - of op een andere datum als dat beter schikt. De werkgroep Christen-zijn op je werk ondersteunt het thema met een speciale website.

Volgens de werkgroep Christen-zijn op je werk ervaren veel gelovigen een zekere verlegenheid met dit thema. De meesten leven in twee werelden: die van 'de kerk' en die van 'het werk'. Zij hebben daarbij allerlei vragen over de relatie tussen geloof en werk. Spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek? Is er iets te zeggen over de inhoud van het werk, de manier waarop je je werk doet, je houding tegenover anderen, de (on)mogelijkheden om je geloof te belijden en/of te verkondigen, enzovoort. En hoe kun je christen zijn op je werk? Moet je evangeliseren of juist niet? Kun je samen met collega's bidden?



Omslagtekening: christianzomer.nl

Website

Op de website www.christenzijnopjewerk.nl staan preek schetsen, toespraken, bijbelteksten, liederen en verdiepende lectuur. Ook staat er een model-enquête om te onderzoeken hoe gemeenteleden hun christen-zijn op hun werk beleven. Verder is er materiaal en lectuur verkrijgbaar voor kringen, gespreksgroepen en andere belangstellenden.

Meer weten?

Het initiatief van Christen-zijn op je werk wordt gesteund door Alphacursus Nederland, Bedrijfsgebed, CBMC, christennetwerk|gmv, Geloof in je werk, Geloven op Maandag, GIDSnetwerk, IMPACTnetwerk en RMU. In 2010 deden 22 gemeenten mee, in 2011 38 gemeenten. Informatie is te vinden via www.christenzijnopjewerk.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Pijnacker Hordijk, e-mail: bedrijfsgebed@gmail.com

• BERICHTEN

• MUSICAL 'GA JE WEG MET GOD'

De nieuwe musical 'Vaya con Dios' (Ga je weg met God) gaat niet over een bijbels persoon, maar over het leven van de mens. Het materiaal is via een website te downloaden. De musical bezingt in achttien verschillende liederen de levensloop van een mens, zoals die in de Bijbel ter sprake komt. Soms speels, soms ernstig. Soms leerzaam, soms ontspannend. Een musical waar oud en jong zich in kan herkennen. De teksten zijn geschreven door ds. P. Brouwer te Ermelo en de muziek door de musicus W. Kroon uit Ermelo. Alle liederen en teksten staan op de website. Daar worden ook suggesties gedaan om de musical af te stemmen op de plaatselijke situatie. Sommige onderdelen zijn los beschikbaar, bijvoorbeeld om te gebruiken bij geboorte, rouw en trouw. Teksten

en muzieknotaties zijn gratis te downloaden via www.musical-vayacondios.nl. Er wordt een (kleine) vergoeding verwacht als de musical daadwerkelijk wordt uitgevoerd. •

• FRIESE ZANGMIDDAG FRANEKER

De jaarlijkse zangmiddag van de YKFE (de Yntertsjerklike Kommissje foar de Fryske Earetsjinst) wordt gehouden op zondag 7 oktober in de Martinikerk te Franeker. Op het programma staan oude en nieuwe kerkliederen in het Fries. Daarbij zijn ook in het Fries vertaalde liederen die naar verwachting een plekje krijgen in het Nieuwe Liedboek, dat in mei 2013 zal verschijnen. Het thema van de dag is 'Momenten in een mensenleven'. De liederen gaan over geboorte, huwelijk, scheiding en dood.

Medewerking verlenen de Franeker Cantorij o.l.v. Jannie de Groot en organist Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen. Ds. Cor Waringa uit Joure, voorzitter van de YKFE, heeft de leiding en geeft een toelichting op de liederen. Muzikale leiding: Bob Pruikma en Geart van der Heide. Aanvang 15.30 uur, toegang gratis. •



Orgel Martinikerk Franeker